

חב"ד

כל הלב לכל אחד

יוצא לאור על ידי
בית חב"ד המרכזי באר שבע
בסיוע צעירי אגודת חב"ד - המרכז

זמני השבת

ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

4:25	4:11	4:21	4:07
5:23	5:20	5:22	5:20

ממתק לשבת

העלון השבועי לילדים



הלכה לשולחן השבת

מצות הכנסת אורחים

בפרשתנו אנו לומדים על מצוה חשובה ביותר - הכנסת אורחים.

המצוה: 'הכנסת אורחים' היא חלק ממצוות גמילות חסדים. מצוות גמילות חסדים היא מן התורה, והמצוות הנלמדות ממנה (כמו: הכנסת אורחים, בקור חולים וכדומה) הן מצוות חכמים.

הכנסת אורחים למדנו מאבי האמה, אברהם אבינו, עליו נאמר בפרשתנו: "ויטע אשל בבאר שבע" (בראשית כא, לג). ה"אשל" היה אהל הכנסת אורחים, פתוח מארבעת צדדיו, כדי שהאורחים יוכלו להפנס בקלות ובמהירות.

חז"ל מספרים שאברהם היה מאכיל עוברי דרכים, משקה אותם, ומלווה אותם.

בזמן שאברהם החלים מברית המילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקרו. אך כאשר הגיעו האורחים יצא אברהם לקראתם, שונאמר "וירא והנה שלשה אנשים... וירץ לקראתם" (בראשית יח, ב). מכאן לומדים ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה" (שבת קכז, א).

שכרה וחיבותה: הכנסת אורחים היא מהמצוות שאדם "אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרו קיימת לעולם הבא" - המקום מצוה זו נהנה משכר בעולם הזה ובעולם הבא. ועליה נאמר: "לעולם ישתדל אדם בהכנסת אורחים שאין לה מצוה גדולה מזו".

(מקורות: שבת קכז ופירוש הנאירי שם. משנה תורה לרמב"ם הל' אבל פרק יד, הל' א-ב)

המדור מוקדש ע"י ר' אברהם שיחי קדוש, לע"נ בנו הת' יוסף יצחק ז"ל

שלום חברים,

"מי רוצה לבקר את חיים?", שאל יוסי, לאחר מספר ימים שחיים לא הרגיש טוב ונעדר מהכיתה.

בתחלה, לא חשבתי ללכת. חיים גר רחוק, ולא היה לי כוח. בסופו של דבר, רב הילדים הלכו ואני לא רציתי ללכת הבייתה לבד, אז החלטתי להצטרף.

"האם זה נחשב לי מצות בקור חולים?", שאלתי את אבא, "הרי הלכתי רק בגלל שכלם הלכו".

"בודאי", השיב אבא והסביר: "כל יהודי בעמק לבו רוצה לקיים מצוות. אולם, מדי פעם היצר הרע מכסה על הרצון הטוב הזה. לפעמים, קצת לחץ מגרש את היצר הרע, ומגלה בחזרה את הנשמה שלנו, שרוצה לעשות את רצון ה'".

"כך בדיוק נהג אברהם", הוסיפה דיני. "כאשר הגיעו אליו אורחים, אמר להם לברך את ה'. ואם סרבו, דרש מהם תשלום על הארוחה באמרו: 'אם אינכם רוצים להודות לה' אלא לי, עליכם לשלם לי על האכל'... בדרך זו, עורר בהם את האמונה בקדוש ברוך הוא".

שמחתי שהרוחתי מצוה, ואני מקוה שבפעם הבאה כבר אאלף מיזמתי ובלי לחץ...

שבת שלום, דני



נא לשמור על קדושת העלון

יום שכולו שבת

יהודי שנכנס ל'חוזה מלובלין' שמע את קול תקתוק השעון, ואמר כי הרעש מזכיר לו כי הזמן חולף וקצו מתקרב. ענה לו הצדיק: קול תקתוק השעון מבשר כי אנו מתקרבים יותר לביאת משיח, ולכן אני דוקא מתמלא שמחה כשאני שומע את קול השעון. (מצפים ומספרים ע' קלה)



עונג שבת עם צביקי מצחיקי



יעל חסין

סגלה לילדים

בעירה קמינקא שבאוקראינה, שמש ברבנות רבי שמואל מרבנו (שם משפחתו העיד על כך שהוא מצאצאי רבי יהודה הנשיא). הוא השתדל לסייע לתושבי העירה והרבה במעשי חסד וצדקה. אולם דוקא לבתו לא יכול היה לעזור.

בת היתה לו שנשאה, ועדין לא זכתה לפרי-בטן. כבר מספר שנים חלפו מאז נשואיה, והיא התעטפה בעצב ויגון, על כך שאין לה ילדים. היא ובעלה התפללו מעמק הלב והשתדלו בדרכים שונות, אך ללא הועיל. עד כה, שום דבר לא עזר והישועה לא נראתה באפק.

באחד הימים, הגיע לעירה קמינקא הצדיק רבי רפאל מברשד. "אולי מכאן תבוא לי הישועה?", חשבה בתו של רבי שמואל כששמעה על האורח הצדיק, והחליטה לגשת אל המקום בו התאכסן ולבקש את ברכתו לזרעא חיא וקמיא.

"אנא, יברך אותי הרבי, כי אזכה לילדים", התחננה לפניו בתו של רבי שמואל.

נענה הצדיק, ואמר: "אגלה לך סגלה לזכות לבנים, והיא - השמחה".

התעודדה האשה והודתה לרבי רפאל על עצתו. משם, פנתה לבית אביה, וספרה לו על הסגלה שנתן לה האורח.

"מהו המקור לסגלה זו?", שאלה את אביה.

השיב לה רבי שמואל: "אכן, סגלה זו עתיקה ביותר, והיא מופיעה הן בתורה, הן בנביאים והן בכתובים.

"בתורה נאמר 'ותצחק שרה', ואכן, כעבר זמן קצר היא זכתה ללדת את יצחק. בנביא כתוב 'רני עקרה', כלומר, על העקרה לשמח כדי לזכות ללדת. ובכתובים נאמר בספר תהלים 'אם הבנים שמחה'. אם כן, אכן השמחה היא סגלה לזכות לילדים".

תשובה זו התייבבה על לבה של הבת, אך עדין לא ספקה אותה, והיא בקשה לשאל את אביה: "לפי דבריך, הצחוק של שרה היה כסגלה כדי לזכות בילדים. אם-כן, מדוע הקדוש-ברוך הוא פעם על מעשה זה, ואמר לאברהם: 'למה זה צחקה שרה?'".

ענה לה רבי שמואל: "כאשר הצדיק מבטיח, אזי יש מקום לעשות סגולות. אולם, כאשר הקדוש-ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא זה שמבטיח את הישועה - כפי שהיה אצל אברהם ושרה - אזי אין מקום לסגולות. לכן, הקדוש-ברוך הוא לא ראה את צחוקה בעין יפה".

רבי מנחם נחום מצ'רנוביל

זמן: נולד בשנת ה'ת"צ (1730) ונפטר ב'א מרחשון תקנ"ח (1797).

מקום: נולד בעיר גורינסק, במערב אוקראינה, בצ'רנוביל הקים חצר חסידית ושם נטמן.

אודותיו: מתלמידי הבעל-שם-טוב והמגיד. נכדו של רבי נחום גאון, שכנה רבי אדם בעל-שם. עליו אמרו שהיה שמן מתענוג רוחני, מענית "אמן יהא שמיה רבא".

ספריו: 'מאור עינים' על התורה, ו'שמח לב' על אגדות הש"ס.

ספור: לפני שהגיע רבי נחום לבעל-שם-טוב, אמר הבעל-שם-טוב לאשתו שתזהר מהאורח, כיון שהוא גנב... כאשר ראתה הרבנית את רבי נחום התפלאה ושאלה את בעלה: "זהו גנב?". השיב לה: "במעשיו הטובים הוא גונב את כל העולם הבא".



משתעשעים

פתרו את התשבץ, ותקבלו בשורה המודגשת מושג מהפרשה.



הגדרות: (1) בנה של גר. (2) אברהם ביקש: אולי יש בסדום 50. (3) עיר של חוטאים, אותה ה' הפך. (4) אברהם הביא לאורחים (2, 3). (5) בנם של אברהם ושרה. (6) העיר אליה הביאו המלאכים את לוט. (7) אשת לוט הפכה לנציב. (8) סוג בשר, בו כיבד אברהם את האורחים.

את הפתרון, בצירוף שם וכתובת ניתן לשלוח עד יום שלישי: • SMS למספר: 052-8814124 • פקס: 08-6273955 • או בדואר: בית חב"ד המרכזי, ת"ד 814, באר שבע

בין הפותרים תיערך הגרלת פרסים

פתרון החידה לגליון 236: נעילה. הזוכה: שמואל סמית, חשמונאים.

רח' קק"ל 163 מדרחוב באר-שבע

(מתחם בזאר הדרום לשעבר)
08-6652538

שעות פתיחה בימים א-ה, בין השעות 9:00-20:00 וצוף
ביום ו' בין השעות 9:00-14:00

יופי מוד
בית אופנה

1000 נטר le אופנה בקו צנוע
אל המשפחה

קולקציית חורף
מדהיבה ומיוחדת